

## Familien Corinth på Ordrup Næs

Mine forældre lærte Ordrup Næs at kende gennem noget familie i Fårevejle.

Her var "Onkel Martin" indehaver af den store manufakturhandel, der lå ved starten af Ordrupvej lige ved krydset, hvor der i dag er reklamer for Home ejendomsmægler.

Vi tilbragte nogle uger hver sommer i slutningen af 1950'erne hos " Onkel Martin".

I 1959 købte min gudmor og gudfar (Riban-Sørensen) Loenhøjvej nr. 1.

De byggede hurtigt hus på grunden, og hver sommer i starten af 1960'erne fik vi lov til at låne deres sommerhus i et par uger. Fra deres sommerhus kunne man se hele Næsset helt ud til Næbet. Ak ja i dag ligger det nærmest i Kårup Skov med udsigt kun til høje træer. Synd og skam.

Men mine forældre var på jagt efter deres egen grund på Næsset.

Det var ikke nemt, men pludselig i 1963 lykkedes det.

En dansk-amerikansk kvinde ville sælge grunden, og mine forældre var heldige at få lov til at købe grunden Næsvej nr. 20 for den fyrstelige sum af kr. 26.000,-.

Vi fik hurtigt den lokale tømrermester Erling Jensen fra Gislinge til at bygge et lille sommerhus på grunden. Dengang måtte man kun bygge sommerhuse på max. 35 kvadratmeter. Men der blev plads til to små kamre, et lille køkken, toilet og stue.

Der var udsigt hele vejen rundt. Dog skæmmede de nyligt opsatte telefonpæle.

De blev heldigvis senere fjernet igen. Til gengæld er høje træer mod vest nu ved at stjæle udsigten til vandet den vej. Desværre er ikke alle i første række mod sydvest lige flinke til at beskære deres unødvendigt høje træer.

Græsslåmaskine havde vi ikke, men vi fik lov af gårdejer Clausen til at " låne " en af hans heste, der kunne gå og holde græsset nogenlunde nede.

Opvarmning var en petroleumsovn.

Om sommeren var min søster, min mor og undertegnede i sommerhuset hele skoleferien. Dengang kom såvel bager som købmand og slagter kørende ud til Næsset og havde man sat flaget ud, kom de ind. Husk at dengang havde kun få bil.

Min far kom lørdag aften, for dengang arbejdede man om lørdagen, og måtte køre hjem igen til Gladsaxe søndag aften bortset fra hans 2 ugers ferie.

Min søster og jeg fik sommerarbejde i løgene nogle uger hver sommer.

Arealet mellem Fårevejle Kirkeby og Fårevejle Stationsby bestod for en stor dels vedkommende af tulipanmarker, og når tulipanerne var afblomstret, skulle løgene tages op med håndkraft.

Jeg fik 4 kr. i timen, min søster fik 5 kr. i timen for hun var 3 år ældre end mig.

Jeg synes, at det var uretfærdigt, for jeg var hurtigere til at pille løg op end hun var.

Vi cyklede derved hver morgen, og når vi nåede op til tømmerhandlen steg vi af cyklerne og vinkede til min mor ude på Næsset.

Det var en pæn cykeltur frem og tilbage for to halvvoxsne børn.

Men det tænkte vi slet ikke over.

Æg købte vi altid hos gårdejer Clausen og også tit grøntsager og bær.

Clausen kom tit forbi os på vej ud til Næbet.

Han elskede at komme ind og få en sildemad og en dram.

Han havde altid sin hund med, men den kom ikke med ind i huset.

En gang kom Clausen en søndag eftermiddag lige inden vi skulle køre, men han kom ind og fik sin dram.

Min mor havde pakket alle madvarer og sat dem udenfor, da vi skulle til at pakke bil.  
Pludselig ser vi Clausens hunden fare rundt om huset med en kæmpe spegepølse i munden.  
Den havde plyndret madkassen.  
Min mor syntes ikke, at det var så sjovt.

Clausen fik vi (især min far) jo meget at gøre med i forbindelse med hele udstykningssagen omkring Lang Agre, hvor Brdr. Olsen fra Holbæk vistnok i tæt samarbejde med kommunen spillede Clausen et puds.  
Det blev startskuddet til stiftelsen af Foreningen Ordrup Næs Naturområde i 1972.  
Det var min far, Knud Skytte, Fobian og Møhring-Andersen, der stiftede foreningen, som den dag i dag eksisterer i bedste velgående med knap 100 medlemmer.

Dette var et lille udpluk af familien Corinths historie fra de første år i 1960'erne – og lidt 70'er historie.

Carsten Corinth  
Næsvej 20