

HISTORIER FRA SANDVEJ 1:

Min mor var balletdanserinde på Det Kgl. Teater, hvor hun startede i balletskolen som 7-årig omkring 1920, samtidig med Karen Berg (senere Fru Møhge i "Matador"). Men hun blev hurtigt alt for stor til de lette Bournonville-balletter!

Min mor stoppede i balletten midt under krigen. Mens de var i Sverige og England, fik hun ikke danset, og da jeg kom til verden i 1947, stoppede mor sin karriere.

Venskabet med Karen holdt dog ved, og da Karens mand Svend Jørgensen var Kommandørkaptajn på kongeskibet "Dannebrog" og dermed sømand som min far, var de nogle af mine forældres bedste venner. De købte et sommerhus i Kårup Skov, på Brandbælte 3, som nu hedder Knarbo Agre, og et 3. par fra teatret Lilly og Knud Hegelund byggede hus på nabogrunden.

Brandbælte 3 havde tilnavnet "Kongebæltet" fordi Svend Jørgensen, i kraft af sit job på "Dannebrog" privat var meget god ven med kong Frederik d. 9. Det skete derfor af og til, at kongen kørte derop når der blev for meget tøs snak på Amalienborg. Han ankom som regel i Krone 1 med chauffør og en kasse øl, og blev et par dage. Det vidste alle, men ingen snakkede om det.

Disse tre par holdt en årlig komsammen, der skiftevis blev afviklet hos den ene og den anden og den tredje. De havde det vanvittig morsomt, og historierne fra søens og teatrets verden føg over bordet.

Som sagt skiftedes de tre par til at afholde årets sommerfest. I 1957 havde vi en skotsk au pair-pige boende et helt år, det var Carine fra Glasgow, som min fars gamle "tante" Miss Nellie Harris (= en familiebekendt) havde fundet frem til. Carine var lang og tynd og 18 år, og led frygteligt af hjemve de første mange måneder i København. Men i sommerhuset havde hun det dejligt, og blev inviteret ud til bal af de unge mænd i Kårup Skov!

Dette år var det vores tur til at afholde festen, og mor og Carine havde sørget for indkøb. Men så ringede Svend om formiddagen og sagde at kongen var ankommet! Hvortil min far – uimponeret – sagde: "Jamen - så ta' ham dog med!"

Som sagt så gjort. Kl. 18. ankom Krone 1 med Kong Frederik d. 9. af Danmark – og Carine var helt rundt på gulvet og nejede det dybeste hun nogensinde havde lært! Hun vimsede ud og ind mellem køkken og spisestue, og de havde en formidabel fest! På et sent tidspunkt husker Carine at min far spurgte Svend: "Du Svend – hvor er kongen egentlig??"

Og Svend svarede: "Kongen – han ligger her under bordet!"

Hvorpå min far og Svend bar ham ud til Krone 1, som kørte ham tilbage til Kårup Skov.

Hele denne historie havde jeg aldrig hørt om, før Anmari og jeg besøgte Carine i Glasgow i 2012, hvor hun fortalte den. Jeg må åbenbart være blevet sendt over til nogle andre – uden at få et ord at vide om hvorfor. Hverken før eller efter.

Peter Blanner.

1. juni 2023